



Zondag 18 november 2012
Romeinen 8:18-30

DE GEEST GENEEST Gods Geest in jouw leven 6



Als we nadenken over het werk van de Geest, denken we vaak vooral aan: het geloof dat hij geeft, zijn vernieuwende werk, zijn (bijzondere) gaven, de vrucht van de Geest. Maar wat heeft de Geest met onze ziekten te maken? Als we bidden voor onze zieken, is het belangrijk om te zien wat de heilige Geest van Christus wil geven. En het is belangrijk om ook na te denken over wat de 'dienst van de genezing' voor rol zou moeten spelen in elke kerkelijke gemeente.

Overwinning?

Soms krijg je als je ernstig ziek bent in het ziekenhuis te horen: 'We kunnen niets meer voor u doen.' Wat moeten we dan als kerk zeggen? Er zijn twee uitersten: 1) Geloof in het wonder!



Fonteinkerk Haarlem

God wil de ziekte niet. Hij zal je genezen. 2) Berust in de situatie! Blijkbaar past het zo in Gods plan. Hij wil dit zo. De eerste reactie doet geen recht aan het gegeven dat we nog niet in de vol-maakte wereld leven. De opstanding van Jezus betekent beslist zijn overwinning, maar die zullen we pas volledig ervaren bij zijn terugkomst. De tweede reactie doet geen recht aan het gegeven dat we de Geest als voor-schot (Rom. 8:23; 2 Kor. 1:22; Ef. 1:14) hebben ontvangen. God belooft dat we hier en nu al ervaringen zullen opdoen met zijn koninkrijk dat nog in volmaaktheid moet komen. Wonderlijke genezingen zijn een teken van het komende rijk!

De weg van de Geest

We hebben geen recht op een wonder maar we hoeven ook niet bij voorbaat te berusten. We mogen de weg van de Geest gaan. In Romeinen 8 is hij het die ons zeer nabij is in het lijden. De schepping is onderworpen aan zin-loosheid, is in de slavernij van de vergankelijkheid, zucht en lijdt als in barensweeën (8:18-22). Zeker, er is hoop! Maar de vervulling van die hoop ligt goeddeels in de toekomst, als we helemaal verlost zijn van ons sterfelijk bestaan (8:23-25). In deze zwakheid is het juist de Geest van de gekruisigde Christus die ons helpt.

De Geest helpt ons in onze zwakheid.
De Geest zelf pleit voor ons
met woordloze zuchten.

Romeinen 8:26

Zwakheden

Wie gelooft in de overwinning van de opgestane Heer hoeft daarmee nog niet de ogen te sluiten voor de vele zwakheden die we hier op aarde kennen in de periode die ligt tussen de uitstorting van de Geest en de terugkomst van onze Heer. Paulus spreekt ook over die zwakheden (die hij zelf zo goed kende) in 2 Korintiërs 12:7-10: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Juist in zwakheden komt de Geest ons te hulp: hij is erbij om te troosten en te steunen, hij is Gods liefdevolle en kracht gevende aanwezigheid midden in onze nood, hij zucht met ons mee.

Bidden

Vaak weten we niet wat te bidden. Maar ook zuchten is bidden, bidden zonder woorden! Dit bidden is de weg waarlangs we mogen leren om ons lijden in verbinding te brengen met de weg van God. Bidden betekent ook: hoop koesteren, omdat God wonderen kan doen, omdat de Geest ons als



voorschot is gegeven van een nieuwe wereld waar geen lijden meer is, omdat de kracht van genade juist in zwakheid erfahrbaar wordt.

Checklist voor genezing

Vier vragen om jezelf te stellen als je verlangend bidt om een wonder:

1. Verwacht ik een wonder als iets waar ik recht op heb?
2. Maak ik gebruik van Gods 'gewone genade' – de ingebouwde genezende werking van ons lichaam en de verworven medische kennis?
3. Geef ik God onterecht de schuld van het lijden?
4. Ben ik voorbereid op de mogelijkheid dat er geen lichamelijke genezing zal optreden?

Uit: Philip Yancey, *Bidden* (Van Wijnen, Franeker 2006), blz. 309-319.

Gespreksvragen

1. *Op welke manieren speelt ziekte een rol in jouw leven?*
2. *Verlang je naar wonderen? Kies je voor berusting?*
3. *Hoe kun je groeien in de weg van de Geest als het gaat om ziekte zijn?*
4. *Voor wie bid je om genezing? Voor wie bid je om kracht en troost?*
5. *Als je zelf ziek bent of zou worden: wat betekent dat voor jou?*

ds. Jos Douma
www.josdouma.nl